

Van: Ray Adnyana reikuma8@gmail.com

Onderwerp: wanhoop

Datum: 6 september 2015 11:24

Aan: t.jadnanansing@tweedekamer.nl, k.straus@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, m.rog@tweedekamer.nl, p.vmeenen@tweedekamer.nl, m.mohandis@tweedekamer.nl, j.slok@minocw.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, signyenjules@hetnet.nl

RA

Geachte heer/mevrouw,

Waarschijnlijk is dit mailtje zinloos, maar ik stuur heb toch. Ik ben een jongen van 18 jaar, zonder toekomst. Ja, inderdaad, zonder toekomst en zonder hoop, gewoon in Nederland.

Mijn naam is Ray Adnyana en ik was tot gister student HBO games en interactie. Ik kom van speciaal onderwijs en heb gister mijn herkansing gedaan. Ik ben schriftelijk gezakt op 0.0.8 punt. Mijn leven staat op zijn kop. Omdat ik een leerbeperking heb, heb ik een creatieve opleiding gekozen., waar ik niet hoeft te rekenen, want ik heb zware dyscalculie. Ik kon vast op het HBO beginnen, ondanks dat ik mijn diploma pas 5 september zou krijgen. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als in deze afgelopen 2 weken. Ik vond het fantastisch op de opleiding en zat in een zeer leuk en hecht groepje. Helaas heb ik mijn diploma dus niet gehaald.

Ik weet dat ik nu moet stoppen met de opleiding, maar ik vind dat ik onevenredig zwaar wordt getroffen. **Ik kan namelijk nooit meer voldoen aan de gestelde vereiste om mijn diploma te halen.** Ik kan niet rekenen en volgend jaar is de rekentoets verplicht. Mijn hoogste cijfer voor de rekentoets is een 2. Ik heb namelijk zwaar discalculie en de verplichte rekentoets zal ik daarom nooit halen. **Dit betekend dat ik waarschijnlijk nooit zal kunnen studeren, terwijl ik zoveel creative talent heb..** Ik ben radeloos. Ik wilde een creatieve opleiding volgen, zonder te hoeven rekenen. Ik ben nu alles kwijt, want ik krijg geen toekomst.

Dit is wat de rekentoets vereiste doet met jongeren zoals ik. er is geen ruimte voor mensen met een beperking in de maatschappij. Bedankt lieve minister van onderwijs, fijn dat ik er niet mag zijn in dit mooie land, waar iedereen gelijk is en gelijke kansen heeft, behalve als je niet kan rekenen. dan houdt het op.

Ik ben door 2 HBO's geselecteerd vanwege mijn creativiteit. Ik kan nu nooit studeren, nooit werken en nooit meer wat dan ook doen. Mijn droom is kapot. En niemand vind dit blijkbaar erg. Ik ben niet alleen, maar ik heb een stem nodig. Help mij deze stem te geven, en de politiek wakker te schudden!! Ik heb ook recht om te studeren!!!.

Mvg. Ray Adnyana